

## Morgensang.

Jeg havde bedt en gammel ven af huset, Carsten Bo Jensen, om at bo på 3F's Højskole / Kursusejendom Langsøhus i et par uger i løbet af April måned, for at blive inspireret til at skrive om det at være Tillids-valgt lige nu og her i 2023, da de tillidsvalgte, i min optik, er det allervigtigste råstof i vores fagforening.

Samtidig bad jeg ham om at skrive noget om det, at samles til morgensang, og hvad det er for en følelse der gør, at alle, efter den første skepsis, virkelig kommer til at holde af det fællesskab, der opstår når vi synger sammen.

Jeg sidder så og taler med Carsten på mit kontor d. 21. April kl. 17, hvor han fortæller, hvordan de dage han havde været tilstede ved morgensangen på Langsøhus, havde været en stor oplevelse og en kæmpe inspiration for ham, og at han nu ville gå op på sit værelse, for at nedskrive de første strøtanker omkring en sang, der handler om morgensangen på Langsøhus.

To timer senere mødes vi igen, og der viser han mig en stort set færdig tekst til den her ny sang, som han slet og ret kalder "Morgensang". Han læser den op, og lige der, blev jeg virkelig ramt af ordene i teksten, for de rammer ret præcist, den følelse jeg har, hver gang jeg går til Morgensang på en af vores Skoler.

Carsten tager hjem for at skrive en melodi, og indtil den var klar, brugte jeg teksten nogle gange, som ren lyrik til oplæsning, hver gang med det samme resultat, at alle bliver ramt af teksten.

På et tidspunkt møder jeg nogle mennesker fra Højskoleverdenen, og de udbryder straks "Må vi ikke godt bruge den hos os"?

Så kære venner, nu har Carsten og jeg i fællesskab fået lavet noder og tekst-ark til sangen, og vi har fået lavet en MP3 lydfil i et studie, hvor Sandra Bothmann fra Carsten Bo Band synger sangen.

Så den lille pakke bliver nu sendt ud til alle vores faglige venner, og til diverse højskoler og efterskoler, med håbet om, at nogen kunne have lyst til at bruge den.

Jeg ser på sangen som godt håndværk, og ikke nødvendigvis iblandt de allerbedste Carsten Bo har skrevet, men teksten er helt unik, fordi den helt specifikt rammer den følelse man har, når man har været til morgensang, eller på anden vis sunget sammen i et fællesskab.

Jeg har sjældent mødt en sang, der i den grad er hæftet op på en følelse.

Eller sagt på en anden måde, hvis jeg læser sangen op en Mandag morgen, hvor jeg modtager 80 helt nye kursister, ja så modtages den med en vis skepsis, men læser jeg den til morgensangen om Torsdagen, ja så vækker den langt større begejstring.

Sangen blev skrevet til Langsøhus, men vi deler den gerne med alle Jer derude. Brug den endelig, og send den gerne videre til dem der kunne være interesserede.