

# Israel skal løslade Marwan Barghouti og dermed bane vejen for en tostatsløsning

*Krigen mellem Israel og Hamas får udsigterne til fred til at se endnu mere håbløse ud lige nu. Men en tostatsløsning er fortsat den eneste farbare vej mod fred i området. Og Israel sidder med en af nøglerne, der kan løse konflikten op.*

*JP 14/02/2024 KL. 13:00 AF PER STIG MØLLER Tidl. udenrigsminister, (K), MOGENS LYKKETOFT Tidl. udenrigsminister, tidl. formand, FN's generalforsamling, (S), MARTIN LIDEGAARD Partileder, tidl. udenrigsminister, (R), VILLY SØVNDAL Tidl. udenrigsminister, EP-kandidat, (SF)*

Konflikten mellem Israel og palæstinenserne virker uendelig. Men der er en vej frem: en tostatsløsning.

Derfor går vejen via hverken Hamas eller Netanyahu. Alt tyder på, at når krigen slutter, så falder Netanyahu. Palæstinenserne har brug for en ny leder, der har autoritet og folkelig opbakning til at lede mod freden via en tostatsløsning.

Marwan Barghouti er dén person. Men han sidder i fængsel på livstid i Israel. Han er tilhænger af en tostatsløsning og går dermed ind for anerkendelse af Israel.

Barghouti har været aktiv i modstanden mod den israelske besættelse på Vestbredden – og er meget respekteret blandt palæstinenserne for dette. Han er dømt på nogle alvorlige anklager – Israels regering kalder det terrorisme. Men det er 20 år siden, i en ophedet situation, hvor volden var voldsomst fra israelsk side.

I Sydafrika under apartheid blev Nelson Mandela også dømt for såkaldt terror. Men da viljen til fred opstod, indså man, at man havde brug for Mandela på fri fod. Mange palæstinensere kalder Marwan Barghouti for *deres* Mandela. Vi så også i Nordirland, at republikanske ledere var anklaget for deltagelse i eller sympati for terror og alligevel blev nøgleministre i en samlingsregering.

Lad os lytte til Ami Ayalon, der har været både sikkerhedschef og flådechef i Israel. Nu går han ind for fred, og han foreslår løsladelse af Barghouti. Ayalon har udtalt til The Guardian: »Vi israelere får først sikkerhed, når palæstinenserne får håb.«

Konflikten er dyb, men mange har kastet store kræfter i initiativer for fred og dialog. Nøglen til Barghoutis fængsel kan blive en nøgle til de første forhandlingsskridt.

Undertegnede fire tidligere danske udenrigsministre opfordrer den danske regering til at kræve Marwan Barghouti løsladt og til straks at arbejde for, at både EU og USA gør det samme.

# Han har siddet fængslet i Israel i snart 22 år. Men nu taler alle om "palæstinenserens Nelson Mandela" som fredsmægler

Israel har fængslet ham for medvirken til terror. Men nu peger flere tidligere danske udenrigsministre på Marwan Barghouti som en mulig palæstinensisk fredsforhandler i krigen i Mellemøsten

KR. DAGBLAD PORTRÆT 19.02.24 KL. 07:00 AF [Jeppe Schropp](#)

Siden 2002 har han siddet i et israelsk fængsel. Marwan Barghouti havde spillet en hovedrolle i flere terrorangreb i Israel, lød anklagen.

To år senere faldt dommen på fem gange livstid til Barghouti, som i årevis forinden har været billedet på den palæstinensiske modstand mod Israel.

"Jeg er ikke terrorist, men jeg er heller ikke pacifist," skrev han i en klumme i den amerikanske avis [Washington Post](#) i 2002.

Siden den 7. oktober sidste år er hans navn blevet nævnt igen og igen. Den militante palæstinensiske gruppe Hamas har forlangt hans løsladelse. Og senest har fire tidligere udenrigsministre - [Per Stig Møller](#) (K), [Mogens Lykketoft](#) (S), [Villy Søvndal](#) (SF) og [Martin Lidegaard](#) (R) - opfordret regeringen til at bakke op om at frigive den 64-årige palæstinenser.

Marwan Barghouti anses som terrorist af Israel. Men han har været fortaler for en tostatsløsning og betragtes som en helt af mange palæstinensere i Mellemøsten, der kæmper for fred mellem palæstinensere og israelere.

"[Den israelske premierminister] Benjamin Netanyahus krig i Gaza vil ikke føre til fred, og volden fra israelske bosættere er eskaleret. Det får flere palæstinensere til at vende sig mod Hamas, som under alle omstændigheder skal knuses. Man kan lade Barghouti rådne op i fængsel, eller så kan man se, om han kan bane vejen til fred," siger Per Stig Møller.

## En samlende figur

Barghouti var 19 år, da han første gang blev anholdt for at være medlem af en væbnet palæstinensisk gruppe.

Men det var under den første intifada, den palæstinensiske opstand fra 1987 til 1993, at Marwan Barghouti for alvor gjorde sig bemærket. Her stod han i spidsen for et voldeligt oprør mod de israelske styrker, som førte til, at han blev nægtet adgang til den israelsk besatte Vestbred i flere år.

Han vendte dog tilbage og steg i graderne i den palæstinensiske gruppering Fatah. Israel placerede ham øverst på listen over eftersøgte terrorister, mens han førte an i den anden intifada, hvor han blev pågrebet, anholdt og fængslet i 2002.

Det var i tiden som Fatahs frontfigur, at han vandt opbakning blandt mange palæstinensere, som ellers var fragmenteret i politiske grupperinger. Det fortæller Saer El-Jaichi, som er seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier, Diis.

Det gav ham tilnavnet "palæstinensernes Nelson Mandela". Men den væbnede modstand har hele tiden været grundpille i hans politiske projekt. Freden er endemålet, men de israelske bosættelser skal bekæmpes, har parolen lydt.

Selvom han nu har været fængslet i 22 år, er han ingeniende glemte. Tværtimod. 48 procent af palæstinenserne ville stemme på Marwan Barghouti, hvis de kunne. Det viser en meningsmåling fra det palæstinensiske center for politik og forskning på Vestbredden. Den nuværende leder af det palæstinensiske selvstyre, Mahmoud Abbas, ville få 13 procent af stemmerne.

"For palæstinensere giver det nærmest en heltestatus at være politisk fange, så det i sig selv har givet ham medvind. Men sympatien for ham som politisk leder er også stor, fordi han er symbolet på en forening af palæstinenserne, som endnu ikke er lykkedes," siger Saer El-Jaichi.

Om Marwan Barghouti fortsat er tilhænger af en tostatsløsning, er ikke til at sige. Hans personlige politiske projekt blev skrinlagt, da han i 2002 blev fængslet for medvirken til terror. Under fængslingen har han dog været hovedforfatter på et dokument fra 2006 med både Hamas, Islamisk Jihad, Folkefronten til Palæstinas Befrielse og Den Demokratiske Front for Befrielse af Palæstina som medunderskrivere. Grupper, som alle har begået terrorangreb. Samtidig har han tidligere taget afstand fra Hamas' drab på civile i Israel.

Grunden til, at både Hamas og vestlige iagttagere nu taler om ham som en mulig palæstinensisk frontfigur, er i høj grad Mahmoud Abbas' håndtering af krigen i Gaza. På trods af de civile tab i Gaza de seneste måneder har Abbas i offentligheden været lavmælt. Og hans popularitet er dalet.

"Det har gjort palæstinenserne vrede, og det er svært for dem at se, hvordan Abbas skulle kunne skabe fred. Derfor peger pilen pludselig på Barghouti," siger [Jørgen Bæk Simonsen](#), som er lektor emeritus på Københavns Universitet og forsker i Mellemøstens moderne historie.

## Israelsk modvilje

Israelske venstrefløjspolitikere har tidligere opfordret til en løsladelse af den tidligere Fatah-leder. Det samme gjorde Ami Ayalon, tidligere leder af efterretningstjenesten Shin Bet, for nylig. Men der er ikke meget, der tyder på, at Benjamin Netanyahus regering vil imødekomme den appel.

I denne uge fortalte Israels sikkerhedsminister, Itamar Ben-Gvir, at Marwan Barghouti var blevet overført fra Ofer-fængslet på Vestbredden og sendt i isolation. Han var under mistanke for at have opfordret til en ny intifada på Vestbredden, skriver tv-stationen al-Jazeera.

"Fra et israelsk perspektiv ville en løsladelse af Barghouti ikke give nogen mening. Hamas vil have ham løsladt, og det er, fordi han har opfordret til væbnet modstand, og fordi det kan give dem bredere opbakning," siger Saer El-Jaichi.

Det samme vurderer lektor emeritus Jørgen Bæk Simonsen.

"Så længe Netanyahu og den israelske regering ikke har nogen interesse i en tostatsløsning, bliver Barghouti ikke løsladt," siger han.

Udenfor murene presser hans hustru dog på. I mange år har hun, Fadwa Barghouti, kæmpet for at få ham løsladt ved at holde møder med internationale politiske ledere. Under fængslingen har hun været Marwan Barghoutis talerør.

"Budskabet har været, at en fredelig sameksistens mellem ét Palæstina og Israel er den rette vej, men at palæstinensere ikke skal acceptere de israelske bosættelser på Vestbredden. Altså at en væbnet modstand stadig er nødvendig," siger Jørgen Bæk Simonsen.

Marwan Barghouti formulerede det selv således i sin klumme i 2002:

"Jeg ønsker ikke at ødelægge Israel, men blot afslutte dets besættelse af mit eget land."

#### MARWAN BARGHOUTI

Født den 6. juni 1959 i Kobar på Vestbredden.

Folkeligt populær palæstinensisk politisk figur tilknyttet Fatah-bevægelsen.

Siden 2002 fængslet i Israel. I 2004 idømt en dom på fem gange livstid for at være terrorist, hovedmand bag den anden intifada i 2000 og ansvarlig for mord på fem israelere.

Gift med advokaten Fadwa Barghouti. Har fire børn.